



Er kan er maar één de eerste zijn...

Diep respect voor Greco

Wereldwijd kunnen duizenden mensen leven van het schaken. Door het spelen van toernooien, het geven van trainingen of het schrijven van boeken. Maar iemand was ooit natuurlijk de eerste schaakprofessional. Dat was een zeventiende-eeuwse Italiaan met de prachtige naam Gioachino Greco (1600-1632).

DOOR: TEX DE WIT

Comedian Tex de Wit schaakt al zijn hele leven. Voor Schaken.nl duikt hij in de wereld van schaken op zoek naar bijzondere verhalen.



FOTO: DAVID CENZER





Schaken is in Rome populair bij de schatrijke bovenklasse. Gefortuneerde schaakliefhebbers betalen Greco voor zijn schaakkennis en om partijen tegen hem te spelen

Na een jeugd in de punt van de laars van Italië verhuist Gioachino Greco (1600-1632) op zijn achttiende naar Rome om zich volledig op het schaken te richten. De aankondiging van die beroepskeuze moet tot een apart gesprek hebben geleid met zijn ouders.

"Pap, mam, ik word profschaker."

"Profschaker? Lieverd, we hoopten dat je bakker zou worden, net als je vader. Kun je wel rondkomen van schaken?"

"Daar gaat het toch niet om! Ik wil dit gewoon, oké! Het is het jaar 1618! Alles is mogelijk!"

"Zijn er veel andere profschakers?"

"Nee, ik ben vooralsnog de enige."

"Juist ja. Nou, papa en mama houden van je, Gioachino. Als jij maar gelukkig bent."



SCHAAKSTREAMER

Zo'n soort gesprek moet de eerste schaakstreamer recent ook hebben gevoerd met zijn ouders. Maar geld verdienen met schaken lukt Greco wel degelijk. En goed ook. Schaken is in Rome populair bij de schatrijke bovenklasse. Gefortuneerde schaakliefhebbers betalen Greco voor zijn

schaakkennis en om partijen tegen hem te spelen. In 1620 schrijft hij zijn eerste schaakboek: *Trattato Del Nobilissimo Gioco De Scacchi*. Een verhandeling over het meest nobele schaakspel.

Ik heb weleens slechtere titels gezien.